

DE KRACHT VAN DE MENS IS DE EENHEID
VAN MAN MET VROUW

DEEL 2 :

ALLES WAT JE MOET WETEN OVER

Liefde



DE WEG NAAR
ECHTE LIEFDE

Er is iets dat niet klopt.

Over onze aarde

1. We leven op een bol. Dat betekent dat je elke richting kan uit gaan die je wil, eens komt de dag dat je terug aankomt op de plaats waar je vertrokken bent. We leven in cirkeltjes.
2. Van die bol, waar we op leven, kunnen we niet af.
3. De afstanden in de ruimte zijn zo astronomisch immens dat we ze niet kunnen overbruggen zodat we in ons heelal zouden kunnen rond reizen om andere sterrenstelsels te bezoeken.
4. Alles is zo oud dat het onmogelijk is geworden het bestaan ervan te achterhalen.

Besluit : We leven schijnbaar in een omgeving die niet geïdentificeerd wenst te worden. Is dat wel zo ? Of kijken we in de verkeerde richting ?

Over eten

Dieren eten elkaar op en wij eten de dieren op. We kunnen in dit leven niet overleven zonder een andere vorm van leven te vernietigen, we moeten allemaal eten.

1. Of, wat we op het land vinden.
2. Of, wat er in de lucht vliegt.
3. Of, wat er in het water zwemt.

De mens is de gruwelijkste omnivoor die er bestaat, wij eten letterlijk alles. Maar ook vegetariërs gaan niet vrijuit, ook vegetatie is leven.

Langs de ene kant roepen we allemaal dat we liefde willen, gelukkig willen zijn dus kortom, dat we willen leven en langs de ander kant vernietigen we het leven.

Besluit : Het leven is een contradictio in terminis ¹ Is dat wel zo ? Moeten we echt ander leven vernietigen om zelf te overleven ?

Zolang we het leven vernietigen zullen we verplicht zijn op deze bol te blijven waar we niet af kunnen. Het hemel heeft zichzelf beschermt voor ons. Om vrij te zijn en over de mogelijkheid te kunnen beschikken dit leven op deze bol te verlaten, om in de hemelen te kunnen rondreizen, zullen we eerst moeten stoppen ander leven te vernietigen. Maar we kunnen niet stoppen met eten of we sterven. Het lijkt wel een dubieuze cirkel maar toch, er is een uitgang. We kijken enkel in de verkeerde richting.

Liefde is een weg zonder einde, je kan er blijven achter zoeken, je vind het toch niet. Maar is dat echt zo ? Neen, die liefde is er wel degelijk en het is nu die liefde die onze honger en dorst stilt, onze harten vult en ons denken tot rust brengt. Dat ons in de armen neemt en vertroetelt. Dát waar we het harst naar verlangen, is uitgerekend dát waar we het harst tegen vechten en is nu uitgerekend de deur naar echte liefde. Maar vergis je niet, de weg is lang en eenzaam en bezaait met angsten en gevaren.

¹ "Contradictio in terminis" Latijns : tegenstrijdigheid in termen

LIEFDE IS
ALS EEN
PIANO,



 Dolores74.com

HET DUURT EEN MENSENLEVEN
OM MEESTERSCHAP OVER HET INSTRUMENT
TE VERWERVEN.

Dit document is nog niet helemaal geschreven ...

Stay tuned.